

BEN JIJ ER OOK BIJ?

VORMSEL

2020/2021

Dag Tiener,

Gedoopt

Alweer lang geleden, waarschijnlijk toen je nog een baby'tje was, kwam je voor het eerst in de kerk. Je bent daar gedoopt. Je ouders en peetouders beloofden je op te voeden met de verhalen van Jezus. Ze namen je mee in de gebruiken van ons geloof. Als je in je gedachten teruggaat zie je misschien waar en hoe ze jou hebben meegenomen al die tijd.

Je Eerste Communie

Later, in groep 4, heb je je voorbereid op je Eerste Communie. Je ouders en de kerk hebben je meer verteld over Jezus. We hebben je ook ingewijd in het belangrijkste wat de kerk geeft: de Communie ofwel de Mis. Je eerste Communie was een groot feest.

Vormsel?

Nu gaan de ramen en deuren naar de volwassen wereld snel open. Je gaat steeds meer je eigen weg. Het moment is aangebroken om jou te vragen: Wil je proberen om ook in je geloof op eigen benen te staan? Ben je klaar voor een avontuurlijke zoektocht naar een antwoord op deze vraag? Dan heten we je van harte welkom bij de Vormselvoorbereiding!

Kijk snel voor meer info op www.heiligeodaparochie.nl