



**VOORBEREIDING OP
HET H. VORMSEL
2018-2019**



VOOR DE KINDEREN

Dag groep achter,

Gedoopt

Alweer lang geleden, waarschijnlijk toen je nog een baby'tje was, kwam je voor het eerst in de kerk. Je bent daar toen gedoopt. Je ouders en je peetouders hebben bij de doop beloofd dat ze je op zouden voeden met de verhalen van Jezus. Dat ze je zouden meenemen in de verhalen en de gebruiken van ons geloof. Als je in gedachten teruggaat in de tijd, zie je misschien waar en hoe dat gegaan is. In heel kleine stapjes.



Je Eerste Communie

Later, in groep 4, heb je je voorbereid op je Eerste Heilige Communie. Je ouders en wij als parochie hebben je meer verteld over Jezus en, nog belangrijker, we hebben je ingewijd in het belangrijkste wat de Kerk heeft: de eucharistieviering ofwel de Mis. Toen je een klein beetje begreep wat 'Communie' was, heb je voor de eerste keer in de Mis de Communie ontvangen. Het was een groot feest.



Vormsel?

Nu sta je aan het begin van groep 8, een belangrijke periode in je leven. Je sluit de basisschool af en de ramen en deuren naar de volwassen wereld gaan in snel tempo open. Je gaat steeds meer een eigen weg.

Tot hier hebben je ouders en de parochie jou steeds meegenomen. Nu is het moment aangebroken om jou te vragen: Wil je proberen om ook in je geloof op eigen benen te gaan staan?

Samen met jou gaan we deze vraag onderzoeken. We frissen je kennis over Jezus en over ons geloof weer even op en we laten je kennis maken met het jonge gezicht van de Kerk. Hierna vragen we aan jou: 'Wil jij leven met het geloof dat je hebt gekregen van je ouders en van de Kerk?' We vragen je eigenlijk: 'Ben je er aan toe dat ook in je geloof de deuren en ramen naar de volwassen wereld voor je opengaan?'

Als je deze vraag met 'ja' kunt beantwoorden, ben je klaar om gevormd te worden. Het Vormsel is het laatste van de drie sacramenten die je binnenleiden in de wereld van het geloof. Als je gevormd bent, ben je voor de Kerk volwassen.

Ben je bereid deze avontuurlijke zoektocht met ons aan te gaan? Dan heten we je van harte welkom bij de Vormselvoorbereiding!

*Pastoor Vincent Blom pr
Manon van den Broek pw
Diaken Wilchard Coojmans
Pastorale team parochie Heilige Oda*



VOOR DE OUDERS

Grote lijn

Aan de vormselvoorbereiding in onze parochie ligt een belangrijk uitgangspunten ten grondslag: Elk kind dat is gedoopt en zijn of haar Eerste H. Communie heeft gedaan, moet redelijkerwijs zijn of haar inleiding in het Rooms Katholieke geloof kunnen voltooien. Daarom kiezen wij ervoor het Vormsel te laten plaatsvinden in groep 8. De voorbereiding is kort en de methode aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

De voorbereiding ziet er als volgt uit:

- 🔥 Startviering voor alle communicanten en vormelingen.
- 🔥 Informatiebijeenkomst voor ouders en kinderen.
- 🔥 Drie korte bijeenkomsten voor de kinderen.
- 🔥 Een ouderavond.
- 🔥 Deelname aan de vormelingendag van het bisdom
- 🔥 Een keuze activiteit
- 🔥 Dankviering

Midden in deze voorbereiding zit de Vormselviering zelf.

Een toelichting op de programma-onderdelen vindt u verderop.



Aanwezigheid

De voorbereiding op het sacrament van het Vormsel is kort en krachtig. Wij gaan ervan uit dat elk kind elke bijeenkomst aanwezig is. Mist een kind een bijeenkomst, dan kan er worden ingehaald bij de andere groep. Mocht door onvoorziene omstandigheden een kind toch een bijeenkomst missen, dan wordt met de pastoraal werkende besproken hoe de gemiste bijeenkomst op een andere manier ingehaald kan worden.

Hulp van ouders

Bij de vormselvoorbereiding is ook hulp van ouders nodig. Er zijn ouders nodig als begeleiding bij de vormelingsdag van het bisdom. Er is hulp nodig bij de verschillende keuze activiteiten. Ook zijn ouders welkom bij het versieren van de kerk. Echter, niet voor elke ouder zal er een taak zijn. Ouders tekenen zich in voor ouderhulp op de ouder/kind informatieavond. Later hoort u van de werkgroep of uw hulp nodig is.

Betrokkenheid ouders vormeling

De betrokkenheid van hun ouders is uiteraard heel belangrijk voor de vormelingen. Bij elk van de bijeenkomsten zullen de kinderen wat huiswerk meekrijgen. Als ouder kunt u uw kind daarin begeleiden. Verder staat er ook nog een ouderavond op het programma. Tijdens deze avond zullen we praten over het geloof en over de plaats van het Vormsel daarin.

De ouders die zich graag nog wat meer inzetten voor de vormselvoorbereiding willen wij vragen zich op te geven als ouderhulp. Helpen als ouder is een mooie manier om geloof te 'doen'. Een mooie ervaring die u weer kunt delen met uw kind.



Ingroeien in geloof

De vormselvoorbereiding is erop gericht tieners in contact te brengen met geloof zoals dat door andere jongeren wordt beleefd. Verder ingroeien in ons geloof heeft, zoals u weet, meer tijd en aandacht nodig. Daarvoor zijn binnen onze parochie verschillende mogelijkheden. Hierover leest u meer onder het kopje 'keuze-activiteiten'.

PRAKTISCH

Deelname

Uw kind doet mee aan de vormselvoorbereiding wanneer het inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd bij het parochiecentrum en de factuur is voldaan. Het inschrijfformulier is u toegezonden bij aanmelding voor de ouder/kind avond. Hebt u dit formulier gemist, dan kunt u dit opvragen bij het parochiecentrum of downloaden van de website. Aan het einde van de vormselvoorbereiding zal elk kind worden gevraagd of hij/zij daadwerkelijk gevormd wil worden.

Kosten

De kosten voor de voorbereiding op het Vormsel en de Vormselviering zelf zijn € 35,- per kind. Dit bedrag is exclusief de foto's van de Vormselviering. Het bedrag kunt u via de ontvangen factuur betalen. Ook als een kind na de voorbereiding besluit niet gevormd te willen worden, worden de volledige kosten in rekening gebracht.



Mailverkeer

Het contact tussen de parochie en de vormelingen en hun ouders loopt via de mail en via de contactouders.

Het is van belang dat wij uw mailadres hebben. Wij willen u daarom vragen uw mailadres nauwkeurig in te vullen op het inschrijfformulier.

TOELICHTING PROGRAMMA

OUDER KIND INFORMATIE AVOND

We beginnen met een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat het Vormsel is. We lichten het programma van de voorbereiding toe. Ook laten we jullie kennis maken met de manier van voorbereiden. Iedere vormeling kiest voor een keuze activiteit. Elke ouder schrijft zich in voor ouderhulp.



STARTVIERING

We kunnen doen wat we willen, maar als God ons niet helpt en wij niet dicht bij Hem blijven, zijn onze inspanningen voor niets. Daarom willen we aan het begin van het schooljaar Gods zegen vragen voor de kinderen en jongeren die zich gaan voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie of Vormsel. Dat doen we in de startviering op zondag 16 september.

In Sint-Oedenrode is de startviering om 9.30 uur in de kerk van de Heilige Martinus van Tours.

In Son en Breugel is de viering om 11.00 uur in de kerk van Sint Geneveva in Breugel.

3 BIJEENKOMSTEN

Deze 3 bijeenkomsten zijn voor de vormelingen zelf.

Bijeenkomst 1:

We beginnen met een vrolijke kennismaking met het Vormsel. Een bijeenkomst met veel spellen, met ook met serieuze uitleg.

🔥 Groep 1

Dinsdag 2 oktober 18.30-20.15 uur
Parochiecentrum de Goede Herder, Eerschot

🔥 Groep 2

Woensdag 3 oktober 18.30-20.15 uur
Parochiezaal Den Bauw in Breugel

🔥 Groep 3

Donderdag 4 oktober 18.30 - 20.15 uur
Parochiezaal van de Antoniuskerk in Nijnsel.



Bijeenkomst 2:

De volgende bijeenkomst kijken we even terug naar de Eerste Communie. Hoe zat het ook alweer met Jezus...? En we leggen uit over de Heilige Geest, belangrijk bij het Vormsel. En natuurlijk doen we ook een paar gekke spellen.

🔥 Groep 1

Dinsdag 23 oktober 18.30-20.15 uur
Parochiecentrum de Goede Herder, Eerschot

🔥 Groep 2

Woensdag 24 oktober 18.30-20.15 uur
Parochiezaal Den Bauw in Breugel

🔥 Groep 3

Donderdag 25 oktober 18.30-20.15 uur
Parochiezaal van de Antoniuskerk in Nijssel.

Bijeenkomst 3:

We kijken we vooruit naar de viering van het Vormsel.

Hoe vindt het Vormsel precies plaats?

En hoe kun je de Bijbelverhalen begrijpen die we horen in de viering?

Verder gaan we een persoonlijk wapenschild maken.

Natuurlijk is er ook plaats voor een spel.

Bij deze bijeenkomst neem je je doopkaars mee!!!!

Vergeet hem niet!



- 🔥 Groep 1
Dinsdag 6 november 18.30-20.15 uur
Parochiecentrum de Goede Herder, Eerschot
- 🔥 Groep 2
Woensdag 7 november 18.30-20.15 uur
Parochiezaal Den Bauw in Breugel
- 🔥 Groep 3
Donderdag 8 november 18.30 - 20.15 uur
Parochiezaal van de Antoniuskerk in Nijnsel.

OUDEHAVOND

Een bijeenkomst speciaal voor de ouders. Natuurlijk zijn er wat praktische zaken te bespreken over de vormsel-viering. Daarnaast willen we met elkaar stilstaan bij een paar belangrijke vragen: Wat betekent het geloof voor ons als ouders? Wat is dat Vormsel eigenlijk?

- 🔥 Ouders van de vormelingen van alle scholen in Sint Oedenrode, dinsdag 30 oktober 20.00-21.30 uur
Parochiecentrum de Goede Herder, Sint-Oedenrode
- 🔥 Ouders van de vormelingen van alle scholen in Son en Breugel, woensdag 31 oktober 20.00-21.30 uur Parochiezaal Den Bauw, Breugel



OEFENEN VOOR DE VORMSELVIERING

We willen graag dat de viering van het Vormsel een inspirerende viering is. Een dierbaar moment dat je niet snel zult vergeten. Daarvoor is het nodig dat iedereen weet wat hij of zij moet doen. Daarom gaan we voor het vormsel de hele vormsel-viering met jullie doornemen in de kerk.

Dit gebeurt op vrijdag 16 november van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk van de Heilige Martinus in Sint-Oedenrode.

VORMSELVIERING

De datum van de Vormselviering is inmiddels bekend:

zondag 18 november 2018

om 11.00 uur

**in de kerk van de Heilige Martinus van Tours
in Sint-Oedenrode.**

POWER OF FIRE

Elk jaar organiseert het bisdom Den Bosch een grootscheeps evenement voor alle vormelingen van ons bisdom. Er is een speciaal programma dat begint met een Mis in de Sint Jan, een fakkeltocht door de binnenstad van Den Bosch en 's middags uitdagende workshops, optredens en springkussens. Tijdens deze dag ontmoet je het jonge gezicht van de kerk. Jongeren, net iets ouders dan jij spelen een hoofdrol op deze dag. De Power of Fire is op zaterdag 30 maart 2019.



DANKVIERING

Het schooljaar waarin je wordt gevormd wordt ook weer afgesloten met een viering. Daarin bedanken we God voor alles wat we van Hem hebben gekregen.

De dankviering is (bij goed weer) een openluchtviering en wordt gehouden in het processiepark in Nijnsel op zondag 16 juni 2019 om 11.00 uur.

KEUZE ACTIVITEITEN

De vormselvoorbereiding is een momentopname. Je geloof vraagt erom om steeds te groeien, ook om steeds weer gevoed te worden. Daar zijn verschillende wegen voor. We geven je de gelegenheid om nader kennis te maken met zo'n weg. We vragen je minstens één van de mogelijkheden te kiezen en deel te nemen.



Tienerclub: Rock Solid-avond

Rock Solid is voor tieners van 11 tot 14 jaar. We komen twee keer per maand op vrijdagavond bij elkaar voor een Rock Solid avond. Elke avond heeft een eigen thema, thema's die voor jou belangrijk zijn. We doen gekke spellen, praten met elkaar over het thema van de avond, en steeds horen we ook wat God zegt over het thema van de avond. Daarna chillen met chips en cola.



Je moet het een keer meemaken. Je bent altijd van harte uitgenodigd om mee te doen.

Als je je opgeeft voor deze activiteit, ontvang je een speciale uitnodiging voor de avond waarop jij bent ingedeeld.

Iets doen voor een ander: Nacht Zonder Dak



Nacht Zonder Dak is een actie van de organisatie 'Tear' waarbij je als tiener en/of jongerengroep één nacht doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. Samen plezier maken en iets doen voor anderen gaan zo hand in hand bij Nacht zonder Dak. De opbrengst van de actie gaat naar straatjongeren projecten van Tear. Tijdens Nacht Zonder Dak besef je pas echt hoe rijk we zijn! Kijk voor meer informatie op de website van 'Nacht Zonder Dak'.

Vorbereidende bijeenkomst Nacht zonder dak:
Vrijdagavond 15 maart 2019 van 19.00 tot 20.30 uur
in parochiecentrum de Goede Herder in Sint-Oedenrode.

Onze Nacht zonder dak is op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 2019.



Een kleine bedevaart: Lopend naar Maria in Den Bosch

Vraag het maar eens aan je vader, moeder, opa of oma: al heel lang lopen mensen uit heel Brabant in de meimaand, de maand die speciaal is toegewijd aan Maria, naar de Sint Jan in Den Bosch. Dat doen ze in alle vroegte. Ze wonen daar een Mis bij, gaan 'op bezoek bij Maria' (het beeld van de Zoete Moeder in de Sint Jan) en steken daar een kaarsje aan. Het is een kleine pelgrimstocht. Vaak loop je met een speciale gebedsintentie.

Het is een traditie in Sint-Oedenrode om met de vormelingen deze tocht (20 km) te maken. Spreekt het je aan? Teken dan in op deze activiteit.

We bereiden de tocht voor op vrijdag 12 april 2019 van 19.00 tot 20.30 uur.

We lopen naar Den Bosch op zondag 5 mei 2018, de laatste zondag van de meivakantie.



OVERIGE INFORMATIE

Foto's

Over de fotografie tijdens de vieringen ontvangt u nog nader bericht. Het is niet toegestaan in de vieringen zelf foto- of video opnames te maken.

Misintenties

Wij willen u, ouders, erop attenderen dat er een mogelijkheid bestaat om een misintentie op te geven voor de vormselviering. U kunt misintenties opgeven bij het parochiebureau van de Heilige Martinuskerk of bij het parochiecentrum in Son. De kosten van een misintentie zijn € 10,00.

BELANGRIJKE ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS

Manon van den Broek
Pastoraal werkende parochie H.Oda
0413-477741 of 06-33050794
mvdbroek@heiligeodaparochie.nl

Diaken Wilchard Cooijmans
0499-471230 of 06-17234518
wcoojmans@heiligeodaparochie.nl

Parochiesecretariaat H.Oda
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
0413-477741
secretariaat@heiligeodaparochie.nl



Parochiecentrum de Goede Herder
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode

Parochiezaal Den Bauw
Sint Genovevastraat 29
5694 AG Breugel

Parochiecentrum Nijnsel
Lieshoutseweg 9a
Sint-Oedenrode

Kerk van de H. Martinus van Tours
Kerkplein 47a
Sint-Oedenrode



Parochie Heilige Oda
Sint-Oedenrode - Son - Breugel